



ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ



«Εγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἄπ. 1,10)

Περίοδος Δ' - Ἔτος ΛΑ'
Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 1857

Ἦψωσις τοῦ τιμίου Σταυροῦ
Κυριακὴ 14 Σεπτεμβρίου 2014 ἑσπέρας

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Ὁ σταυρὸς καταπατεῖται

«Πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ εἰς τὴν πόλιν καὶ κόπτετε καὶ μὴ φείδεσθε τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑμῶν καὶ μὴ ἐλεήσητε· πρεσβύτερον καὶ νεανίσκον καὶ παρθένον καὶ νήπια καὶ γυναῖκας ἀποκτείνετε εἰς ἐξάλειψιν, ἐπὶ δὲ πάντας, ἐφ' οὓς ἐστὶ τὸ σημεῖον, μὴ ἐγγίσητε· καὶ ἀπὸ τῶν ἀγίων μου ἄρξασθε» (Ἰεζ. 9,5-6)

Τίμιος ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου, ἀγαπητοί μου, παραπάνω ἀπὸ σαπφείρους καὶ διαμάντια καὶ στέμματα βασιλικά· καὶ ἔτσι τὸν τιμοῦσαν, ὅπως εἶπαμε, οἱ Χριστιανοὶ τῶν πρώτων αἰώνων μὲ τὴ θερμὴ πίστι καὶ φλογερὴ ἀγάπη καὶ σταθερὴ ἐλπίδα τους. **Ἡ τιμὴ στὸ σταυρὸ** εἶνε γνῶρισμα τῶν γνησίων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ἄλλὰ ποιά τιμὴ ἀποδίδουν στὸ «**τρισμακάριστον ξύλον**» καὶ «**ζωηφόρον φυτὸν**» **οἱ σημερινοὶ** λεγόμενοι χριστιανοὶ τοῦ αἰῶνος μας στὴ γωνία αὐτῆ τῆς γῆς ποὺ λέγεται Ἑλλάς; Ἀξιοθρήνητη ἢ συμπεριφορὰ τῶν πολλῶν. Δειλοί, ψυχροί, ἀδιάφοροι, ἄπιστοι, **λησμόνησαν τὸν τίμιον σταυρὸ**. Ὅχι πιά στὸ σταυρὸ ἀλλὰ στὴν τέχνη, στὴν ἐπιστήμη, στὴν εὐφυΐα, στὴ δύναμι, στὴν πολιτικὴ, στὰ ἀξιώματα, στὸν πλοῦτο, ἐκεῖ ἔχουν στηρίξει ὅλες τὶς ἐλπίδες τους. Ταλαίπωροι ἄνθρωποι! γι' αὐτὰ καυχᾶσθε; Χτίζετε πάνω στὴν ἄμμο. Τὸ καύχημά σας σύντομα θὰ κενωθῇ, ἐνῶ τὸ καύχημα τοῦ ἀποστόλου Παύλου γιὰ τὸ σταυρὸ θὰ μένη αἰώνιο.

Ἄλλὰ ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι πολὺ χειρότεροι. Αὐτοὶ ὄχι μόνο δὲν ἀποδίδουν τιμὴ στὸ σταυρὸ, ἀλλὰ καὶ προσπαθοῦν νὰ τοῦ ἀφαιρέσουν κάθε τιμὴ καὶ νὰ τὸν ρίξουν στὸ βόρβορο. Εἶνε ἐχθροὶ τοῦ σταυροῦ· εἶνε **οἱ βλάσφημοι**. Κι αὐτοὶ δὲν εἶνε λίγοι. Δὲν ὑπάρχει πόλις καὶ χωριὸ ποὺ νὰ μὴν ἀκούγεται βλασφημία τοῦ σταυροῦ. Δὲν περνάει μέρα ποὺ νὰ μὴν ὑβρίζεται μὲ τὶς χυδαιότερες λέξεις. Τί εἶνε οἱ βλάσφημοι; Ἑβραῖοι, Τοῦρκοι, ἀλλόθρησκοι; Ὅχι. Ὁρθόδοξοι χριστιανοί. Αὐτοὶ βλασφημοῦν τὸν Ἐσταυρωμένο. Ὡ γῆ, πῶς δὲν ἀνοίγεις νὰ καταπιῆς τοὺς βλασφήμους; Ὡ ποταμοὶ καὶ θάλασσοι, πῶς δὲν ὑψώνετε τὴ στάθμη σας νὰ πνίξετε τοὺς ὑβριστὰς τοῦ σταυροῦ; Οἱ βλάσφημοι εἶνε ὅμοιοι καὶ χειρότεροι ἀπὸ τοὺς

σταυρωτὰς, ποὺ κάτω ἀπ' τὸ σταυρὸ χλεύαζαν καὶ βλασφημοῦσαν «**τὸν Κύριον τῆς δόξης**» (Α' Κορ. 2,8). Νέοι σταυρωταὶ οἱ βλάσφημοι!

Ἄλλ' ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι, ποὺ **κατ' ἄλλους τρόπους ἀτιμάζουν** τὸν τίμιον σταυρὸ. Θέλετε παραδείγματα; Νά μερικά.

● Πρῶτον. Ἐνῶ σὲ ἄλλες χῶρες, ὅταν γίνονται ἐκλογές, οἱ ἐκλογεῖς ἐκφράζουν τὴν προτίμησίν τους σ' ἐκεῖνον ποὺ θέλουν νὰ ἐκλέξουν μὲ διάφορα σημεῖα (π.χ. μὲ τὸ γράμμα Χ), ἐδῶ βρήκαμε πρόχειρο διακριτικὸ σημεῖο τὸν σταυρὸ. Σταυροὶ **στὰ ψηφοδέλτια** ὄλων τῶν κομμάτων. Ἄλλὰ τί θέσι ἔχει, παρακαλῶ, ὁ σταυρὸς, τὸ σύμβολο τῆς θείας ἀγάπης, σὲ πολιτικὲς διαμάχες; Εἰρήνη θὰ βγῇ ἀπὸ τὶς κάλπες ἢ ἀλληλοφάγωμα τῶν πολιτῶν ὑπὸ διάφορες μορφές; Καὶ ὅμως σταυρὸς εἶνε τὸ σῆμα πολιτικῆς ἐκλογῆς. Καὶ βλέπεις ἀθέους καὶ ἀπίστους νὰ βάζουν σταυρὸ στὰ ψηφοδέλτια καὶ ἔτσι νὰ ἐκλέγουν πρόσωπα ποὺ καμμιά σχέσι δὲν ἔχουν μὲ τὸν χριστιανισμό, ἀνθρώπους ποὺ εἶνε «**ἐχθροὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ Θεὸς ἡ κοιλία**» (Φιλ. 3,18-19). Αὐτοὶ ἐκλέγονται μὲ σταυρούς. Καὶ μετὰ τὶς ἐκλογές εὐθυμογράφοι τῶν πολιτικῶν ἐφημερίδων θὰ βροῦν ὡς ὕλη τοὺς λίγους ἢ πολλοὺς σταυρούς γιὰ νὰ πουλοῦν πνεῦμα καὶ νὰ εἰρωνεύονται. Νέα αὐτῆ διαπόμευσις τοῦ σταυροῦ, ποὺ ρίχνεται ἑκατομμύρια φορὲς στὴν κοπριά τῆς πολιτικῆς διαμάχης. Καὶ ἐρωτῶ· εἶνε μικρὴ ἢ ἀσέβεια αὕτη; Ἄλλὰ νά κι ἄλλη, βαρύτερη.

● Δεύτερον. Μηχανικοὶ καὶ ἐργολάβοι χαράζουν κατὰ διαστήματα **στὸ ἔδαφος** σταυρούς πάνω σὲ πέτρες τῶν δημοσίων ὁδῶν, καὶ αὐτοὶ καταπατοῦνται ἀπὸ ζῶα καὶ ἀνθρώπους. Νέα αὐτῆ ἐκδήλωσι «**τιμῆς**» στὸ σταυρὸ.

● Τρίτον. Σὲ σπίτια ἀλλὰ καὶ σὲ προαυλῖα νῶν **στὰ δάπεδα** ἔχουν τοποθετηθῆ πλακάκια

πού έχουν ως διακόσμησι τὸν τύπο τοῦ σταυροῦ· ἔτσι ὁ τίμιος σταυρός, ζωγραφισμένος ἐπάνω στὶς πλάκες αὐτές, καταπατεῖται κάθε μέρα ἀπὸ τοὺς ἐνοίκους, καὶ κανεὶς δὲν φρίττει. Χριστιανὸς ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο γράφει μὲ πόνο ψυχῆς, ὅτι σὲ ὑπονόμεους ὁδῶν τῆς πρωτεύουσας τοῦ νομοῦ τοὺς εἶδε πλακάκια μὲ τὸν τίμιον σταυρὸ καὶ σὲ ἐρώτησί του, ἀπὸ ποῦ ἦρθαν τὰ πλακάκια, τοῦ εἶπαν, ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη, ἐκεῖ χύθηκαν. Ἑβραῖοι τὰ κατασκεύασαν; Ὁχι. Ὁρθόδοξοι Ἕλληνες εἶνε οἱ κατασκευασταί, οἱ πωληταὶ καὶ οἱ ἀγορασταὶ ἀλλὰ καὶ ὅσοι τὰ βλέπουν καὶ τὰ καταπατοῦν. Ἄλλη κι αὐτὴ προσβολὴ στὸν τίμιον σταυρὸ.

● Τέταρτον. **Σὲ ὠρισμένα αὐτοσχέδια παιχνίδια**, τὰ παιδιὰ χαράζουν στὸ ἔδαφος σχήματα σταυροῦ, τὰ ὁποῖα καὶ πατοῦν στὶς διάφορες φάσεις τοῦ παιχνιδιοῦ. Κανένας δάσκαλος ἢ γονεὺς δὲν τοὺς εἶπε κάτι. Κι αὐτό, φαίνεται, ἀποτελεῖ ἐκδήλωσι τιμῆς πρὸς τὸν σταυρὸ!

● Πέμπτον. Σὲ κεντρικοὺς ναοὺς πόλεων καὶ χωριῶν βλέπει κανεὶς καθαρὰ **σὲ στρωμένα χαλιὰ** νὰ εἶνε κεντημένα σχήματα σταυροῦ. Καὶ τὰ χαλιὰ τὰ πατοῦν οἱ πιστοί, οἱ διάκονοι, οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ ἀρχιερεῖς. Τὴν ὥρα τῆς δημοσίας λατρείας ὁ σταυρός, ἐνῶ ἀπὸ τοὺς ψάλτες ἀνυμνεῖται, ἀπὸ τὰ πόδια ὄλων καταπατεῖται. Καὶ κανεὶς δὲν συγκινεῖται.

Ἔτσι τιμᾶται ἀπὸ τοὺς συγχρόνους Ἕλληνες ὁ τίμιος σταυρός. Ἄλλα οἱ περιπτώσεις ποὺ ἀναφέραμε ἀποτελοῦν περιφρόνησι, ὕβρι, ἐμπαιγμό, χλευασμό, βλασφημία πρὸς τὸν τίμιον σταυρὸ καὶ οἱ δρᾶστες βρίσκονται μέσα στὸν κλοιὸ τῆς παραβάσεως τοῦ **ΟΓ' (73ου) Κανόνος τῆς ἐν Τρούλλῳ ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου**, ὁ ὁποῖος ἀφορίζει ὅσους χαράζουν στὸ ἔδαφος τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ ὀρίζοντας: «...Καὶ νῶ καὶ λόγῳ καὶ αἰσθήσει τὴν προσκύνησιν αὐτῶ ἀπονέμοντες, τοὺς ἐν τῶ ἐδάφει τοῦ σταυροῦ τύπους ὑπὸ τινῶν κατασκευαζομένους ἐξαφανίζεσθαι παντοίως προστάσσομεν»· διατάζει δηλαδὴ τὴν ἐξάλειψι τῶν σταυρῶν αὐτῶν.

Ἄλλα ποιός θὰ φροντίσῃ γιὰ τὴν ἐξάλειψι τῶν σταυρῶν ἀπὸ τὸ ἔδαφος; ποιός θὰ μερμηνήσῃ γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν νόμων τῆς Ἐκκλησίας; ποιός θὰ φωνάξῃ καὶ θὰ διαμαρτυρηθῇ; **Οἱ φύλακες τῶν νόμων**. Ποιοὶ εἶνε οἱ φύλακες; Οἱ κατὰ τόπους **ἀρχιερεῖς**, στὴν περιφέρεια τῶν ὁποίων σημειώνονται κρούσματα τῆς ἀσεβείας. Αὐτοί, ποὺ φέρουν στὰ στήθη τους ὡς στόλισμα χρυσοῦς σταυροῦς, αὐτοὶ περισσότερο ἀπ' ὅλους ἄς φροντίσουν γιὰ νὰ τιμᾶται ὁ σταυρός. Καὶ ἂν οἱ ἀρχιερεῖς ἀδιαφορήσουν, τότε ἢ τήρησι τῶν νόμων τῆς Ἐκκλησίας ἐπα-

φίεται στοὺς πιστοὺς, ποὺ ἀποτελοῦν «τὸ μικρὸν ποίμνιον» (Λουκ. 12,32), τὸν εὐσεβῆ λαό. **Οἱ πιστοὶ** ἂς μὴ περιμένουν νὰ ἐκδοθῇ ἐγκύκλιος τοῦ ἀρχιερέως τους ἢ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἄς γίνουν κατὰ χωρὶα καὶ πόλεις ὁμάδες καὶ ἂς ἐξαλείψουν τοὺς κατὰ γῆς σταυροὺς. Μία μικρὴ ὁμάδα νέων στὴν Κύμη - Εὐβοίας ἐξαφάνισε μέσα σ' ἓνα 24ωρο ὅλους τοὺς σταυροὺς ποὺ ἦταν χαραγμένοι πάνω σὲ πέτρες τῶν δημοσίων ὁδῶν καὶ ἢ πόλις ἀνέπνευσε ἀπὸ τὴν ὀργὴ τοῦ Κυρίου. Αὐτὸ ποὺ ἔκαναν αὐτοί, ἂς κάνουν καὶ ἄλλοι νέοι, μαθηταὶ κατηχητικῶν σχολείων.

* * *

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, σᾶς ὁμιλῶ μὲ πόνο ψυχῆς. Τὰ πλακάκια στὸ πάτωμα, οἱ πλάκες τῶν ὑπονόμεων, τὰ χαλιὰ τῶν ναῶν, τὰ λιθόστρωτα σὲ δρόμους ποὺ φέρουν σταυροὺς, ὅλα αὐτὰ δὲν εἶνε εὐχάριστα σημάδια. Εἶνε σύννεφα σκοτεινὰ ποὺ προμηνύουν καταιγίδα. Εἶνε πρόδρομοι, **σημεῖα τοῦ ἀντιχρίστου**. Δάκτυλος μασονικὸς ἐργάζεται γιὰ ν' ἀπομακρύνῃ τὴν πατρίδα ἀπὸ τὴν Ὁρθόδοξο πίστι.

Οἱ ἐχθροὶ τοῦ σταυροῦ πληθύνονται. Κ' ἐμεῖς τί κάνουμε; Ἄς κινηθοῦμε ἐπὶ τέλους, ἂς ἀνανήψουμε ἀπὸ τὸ λήθαργο, ἂς ἀνατρέψουμε τὰ σχέδια τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως. Μὲ ἔντονο, μὲ σφοδρὸ ἀγῶνα ἂς ἐξαλείψουμε τὴν ποικιλόμορφη βλασφημία κατὰ τοῦ σταυροῦ. **Τιμὴ στὸ σταυρὸ!** ἂς εἶνε τὸ σύνθημα τῆς ἐξορμήσεως. Γλῶσσες βλασφημῶν, πάπτε πιά νὰ βλασφημῆτε τὸ σταυρὸ, τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ τῆς ἀμωμῆτου πίστεώς μας. Κι ὅπου ὑπάρχει πλάκα μὲ σταυρὸ καὶ καταπατεῖται ἀπὸ ζῶα καὶ ἀνθρώπους, ἂς ξερριζωθῇ μέσα σὲ μιὰ νύχτα. Εὐλογημένα τὰ χέρια ποὺ θὰ τὴν ξερριζώσουν. Θὰ ἔχουν τὴν εὐλογία τῶν ἁγίων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ στὸ ἐξῆς καμμία πλέον πλάκα μὲ χάραγμα τοῦ σταυροῦ νὰ μὴ τεθῇ σὲ σπῆτι Ἑλληνικό. Ὁρθόδοξοι, πάπτε ν' ἀγοράζετε τέτοιες πλάκες.

Τιμὴ στὸ σταυρὸ! Γιατὶ ἀλλιῶς, ἂν ἐξακολουθήσῃ ἢ ἀσέβεια στὸ σταυρὸ καὶ ὁ σταυρὸς ὑβρίζεται μπροστὰ στὰ μάτια μας, φοβᾶμαι μήπως πραγματοποιηθῇ ἐναντίον μας τὸ 9ο κεφάλαιο τῆς προφητείας τοῦ Ἰεζεκιήλ. Μελετήστε το καὶ θὰ φρίξετε. Δὲν θὰ προφθάνουμε νὰ κατασκευάζουμε σταυροὺς γιὰ μνήματα! **Οἱ ὑβριστὰ καὶ καταπατητὰ τοῦ σταυροῦ θὰ τιμωρηθοῦν**.

Ἄλλά, σταυρὸ τοῦ Κυρίου, ἐσταυρωμένε Κύριε, «μὴ στήσης» ἡμῖν τοῖς ἀμαρτωλοῖς «τὴν ἀμαρτίαν ταύτην» (Πράξ. 7,60). **Μετανοοῦμε καὶ ζητοῦμε τὸ ἔλεός σου**.

(†) **ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος**